



**Tổng Giám Mục: Hồng Y Daniel DiNardo**  
**Giám Mục Phụ Tá: GM. George A. Sheltz**

**Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu**  
*Đại Diện Đức Tổng Giám Mục*  
*Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN*  
 281-495-8133

**Hội Đồng Giáo Dân, TGP Galveston-Houston**

Chủ Tịch: Ô. Phêrô Võ Tiến Đạt  
*Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể*  
 281-827-9571

Phó CT Nội Vụ: Ô. Phêrô Nguyễn Tài (GXĐMLV)  
 281-932-4655

Phó CT Ngoại Vụ: Ô. Phêrô Vũ Đức Phú (GXLD)  
 281-777-2229

Tổng Thư Ký: Giuse Nguyễn Văn Hùng (CĐSJ)  
 832-403-7871

Thành viên: CT ĐHMV các giáo xứ và cộng đoàn

### Thánh lễ cuối tuần

#### GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 8:30; 10:30 am; 6:00 pm

Lm. Giuse Vũ Thành

Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng

Pt. Giuse Nguyễn Phẩm

Pt. Giuse Lê Văn Rô

10610 Kingspoint Rd. - Houston, TX 77075

713-941-0521

#### GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

TB: 6:00 pm - CN: 7:00 am; 9:00 am; 11:00 am;  
 2:30 pm; 7:00 pm

Lm. Gioan Viannê Nguyễn Ngọc Thu

Lm. Giuse Bùi Phương Tiến

Pt. Phêrô Nguyễn Cường

Pt. Vincentê Đoàn Hồng Phúc

Pt. Giuse Maria Phạm Harry Hưng

Pt. Gioan Baotixita Hoàng Anh Dũng

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, TX 77099

281-495-8133

#### GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

TB: 6:00 pm - CN: 7:30; 9:15; 11:00 am; 6:00 pm

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP.

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.

Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

12320 Old Foltin Rd. - Houston, TX 77086

281-999-1672

#### GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LÒ ĐỨC

TB: 6:00 pm - CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.

Lm. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.

Pt. Giuse Đỗ Nguyễn Chương

6550 Fairbanks N. Houston, Houston, TX 77040

713-939-1906

#### CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

TB: 7:00 pm - CN: 1:00

Lm. Giuse Phan Đình Lạc

1701 San Jacinto St. - Houston, TX 77002

713-659-1561 ext. 135

#### CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

CN: 3:15; 6:30

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP

3617 Milam St. - Houston, TX 77002

713-518-2319

## CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN GALVESTON-HOUSTON VIETNAMESE CATHOLICS OF THE ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

# DŨNG LẠC

8503 S. Kirkwood Rd. - Houston, Texas 77099 - Phone: 281-495-8133  
 www.cgvnhouston.org

*Chúa Nhật XXIV Thường niên, Năm C, Ngày 15-09-2019*  
*Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 15, 1-10 {hoặc 1-32}*

### SUY NIỆM LỜI CHÚA

### THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

Bài Phúc Âm vừa nghe là một trong những trang đẹp nhất của Tin Mừng. Có thể gọi đó là Tin Mừng của Tin Mừng. Vì chương 15 Phúc Âm Luca này được coi như bản tóm tắt tất cả Phúc Âm. Tin Mừng đó là Thiên Chúa Cha giàu Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thực vô biên, dài, rộng, cao, sâu khôn lường, ta không thể nào hiểu thấu. Những bài Sách Thánh hôm nay hé mở cho ta mấy nét của Lòng Thương Xót vô biên đó.

1. Nét thứ nhất của Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa là: sự tha thứ. Tình yêu đích thực không được đo bằng đam mê nồng cháy. Bởi những đam mê nồng cháy mau qua như một cơn bão lốc. Bão lốc qua đi chỉ để lại đổ vỡ điêu tàn.

Tình yêu đích thực không được đo bằng hy sinh tận cùng. Người ta có thể hy sinh mạng sống vì của cải, sinh như thể có thể chỉ chứ không phải vì

Tình yêu đích thực tha thứ. Chỉ có yêu thực mới có thể tha thứ. Khi cho đi tất cả. Nhưng ít thứ. Chính tha thứ mở dần vào thâm cung tình yêu.

Tha thứ là đặc tính Thiên Chúa. ta hãy đọc Israel. Biết bao lần dân

chống lại Thiên Chúa. Nhưng Chúa vẫn nhân từ tha thứ. Khi Môsê cầu nguyện trên núi, dân Do Thái đã phản bội, gom góp vàng bạc đúc tượng bò mà thờ. Chúa nổi giận muốn phạt họ. Nhưng khi Môsê nài xin Chúa, Chúa đã nguôi giận mà tha thứ cho dân.

Phaolô ghét đạo Chúa, đi tìm bắt những người theo Chúa. Nhưng Chúa đã thương hoán cải ông. Hơn nữa, Chúa còn chọn ông làm Tông Đồ cho Chúa.

Người con bỏ nhà ra đi, phung phí hết tiền của cha, nhưng người cha già vẫn yêu thương chờ đợi, tha thứ hết khi nó trở về.

Sự tha thứ của Thiên Chúa đối với con người, nhất là người tội lỗi thực là vô biên. Sự tha thứ ấy minh chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với con người lớn lao biết chừng nào.

2. Nét thứ hai của Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa. Đó là: sự đi tìm.

Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ, nhưng Người không chỉ ngồi đó chờ kẻ có tội trở về xin lỗi rồi mới thứ tha. Không, chính Thiên Chúa chủ động, có sáng kiến đi tìm con người. Đó là nét độc đáo trong tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa.

Chính Chúa đi tìm Phaolô khi ông đang trên đường làm lạc, có sáng kiến làm ông té ngựa để đưa ông trở lại với Chúa. Chính Chúa là người chăn chiên đi tìm con chiên bị lạc. Là người ra ngõ tìm đứa con bỏ nhà đi hoang. Cuộc đi tìm không phải dễ dàng. Người chăn chiên phải băng đèo vượt sông, luôn lách qua gai góc, dẫm đạp sỏi đá, chịu đựng nắng mưa, bắt chấp thú dữ rình rập. Người phụ nữ phải thắp đèn soi vào mọi góc ngách trong nhà, lùa chổi vào những khe nứt nhỏ bé, kiên nhẫn moi móc tìm kiếm niềm hy vọng mong manh. Người cha phải vượt qua những thành kiến xã hội, lòng tự ái bị thương tổn, trải tim đau đớn vì yêu thương.

Đi tìm là yêu thương. Còn hơn thế, đi tìm là đã tha thứ. Quả thật Chúa đã yêu thương ta trước. Người yêu thương ta trước khi ta biết Người. Người tha thứ cho ta trước khi ta xin lỗi. Người đi tìm ta trước khi ta trở về. →



## CÔNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

CN: 4:30

Lm. Giuse Lê Thu  
8150 Park Place – Houston, TX 77017  
713-645-6614

## CD. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

CN: 12:00

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Thăng  
Pt. Giuse Trần Văn Nhật  
13350 Ashford Point Dr. Houston, TX 77082  
281-556-5116

## CÔNG ĐOÀN FATIMA

CN: 9:00

Lm. Đaminh Trịnh Thế Huy, OP.  
1003 Gulf Bank-Houston, TX 77037  
713-732-0132

## Giáo xứ Mỹ

### có thánh lễ Việt ngữ cuối tuần

TB: 8:00 pm

**St. Elizabeth Ann Seton**  
6646 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084  
281-463-7878

TB: 7:00 pm

**St. Francis de Sales**  
8200 Roos Rd. Houston, TX 77036  
713-774-7475

## LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tổng Tuyên Ủy: Lm. Giuse Lê Thu  
Trưởng Phêrô Võ Khanh Tony (GX/CTTĐVN)  
832-455-5961

## LIÊN HỘI CÁC BÀ ME CÔNG GIÁO

Tổng Linh Hưởng: Lm. Giuse Bùi Phương Tiến

## LIÊN ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Tổng Linh Hưởng: Lm. Giuse Vũ Thành  
Ông Nguyễn Văn Xuân  
832-260-5016

## LIÊN ĐOÀN TÔNG ĐỘ FATIMA

Tổng Linh Hưởng: Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng  
713-518-2319  
Ông Phêrô M. Nguyễn Văn Triệu (Gx. CTTĐ)  
281-484-3157

## ĐẠO BINH ĐỨC MẸ (LEGIO MARIE)

Tổng Linh Hưởng: Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng  
Trưởng Curia Giuse Nguyễn Ngọc Thiên  
832-433-2198

## PHONG TRÀO CURSILLO

Tổng Linh Hưởng:  
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM.  
Trưởng Lãnh Đạo: Maria Nguyễn Thu Trang  
713-303-7982

## LH. ĐOÀN DÒNG BA ĐA MINH

Tổng Linh Hưởng: Lm. Đinh Minh Tiên, OP  
Ông Cao Văn Thuận (Giáo Xứ Lộ Đức)  
281-859-8268

## TUYÊN UY NHẢ THƯƠNG

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng  
713-757-1000 ext. 1624

## PHÁT THANH TIN YÊU

Tuyên Ủy: Lm. Gioan Trần Đình Khả  
10135 West Rd.  
Houston, TX 77064  
281-955-7328

### Website

**Cộng Đồng Công Giáo VN - Houston**  
www.cgvnhouston.org  
Phụ Trách: Pt. Giuse Trần Văn Nhật  
nth@nguoitinhuu.org  
713-870-8955

3. Nét thứ ba của Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa. Đó là: Thiên Chúa yêu thương từng người, dù rất bé nhỏ.

Trong đời sống xã hội, những người bé nhỏ nghèo hèn thường bị bỏ quên: sống cô đơn, chết cô độc, chìm vào quên lãng. Nhưng trong trái tim Thiên Chúa, mỗi người đều chiếm một vị trí quan trọng. Mỗi người đều là duy nhất độc đáo, không thể thay thế được đối với Thiên Chúa. Càng bé nhỏ nghèo hèn lại càng chiếm vị trí quan trọng trong tình yêu Thiên Chúa.

Một con chiên lạc có gì so với 99 con chiên còn lại. Giữ 99 con còn lại vừa nhàn nhả lại vừa có lợi. Đi tìm một con đi lạc vừa mệt nhọc lại vừa thiệt thòi. Nhưng trong tình yêu làm gì có tính toán thiệt hơn. Một con chiên nhỏ bé lạc loài đã chiếm hết trái tim của người mục tử nhân từ. Bao lâu chưa tìm được con chiên nhỏ bé gầy gò, lạc bầy ấy, lòng người mục tử ấy vẫn còn khắc khoải lo âu.

Đưa con bỏ nhà ra đi, xài phí hết gia sản cha mẹ làm sao sánh được với đứa con trai ngoan ngoãn ở nhà, biết chăm lo công việc, luôn hiếu thảo phụng dưỡng mẹ cha. Ấy vậy mà người cha ăn không ngon, ngủ không yên, tất tiếng cười, mắt mờ lệ, bao lâu đứa con hư hỏng chưa trở về.

Thật kỳ diệu tình thương của Thiên Chúa. chính vì những tâm hồn bé nhỏ, tội lỗi, yếu đuối ấy mà Thiên Chúa đã sai Con Một Người xuống trần gian như lời Chúa Giêsu nói: "Những người bệnh mới cần đến thầy thuốc".

Thực là vô biên Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Lòng Thương Xót ấy lớn hơn cả trái tim của ta. Ôn lành của Thiên Chúa lớn hơn cả tội lỗi của ta. Sự tha thứ của Thiên Chúa lớn hơn cả trí trọng trọng của ta. Tất cả chúng ta hãy đến với Người. Hãy mang theo những yếu đuối lầm lỡ của ta. Hãy cho Người xem vết thương từ lâu găm nhâm trái tim ta. Hãy tâm sự nỗi buồn vô vọng của ta. Thiên Chúa Cha chúng ta Đấng giàu Lòng Thương Xót. Không có tội lỗi nào Người không tha thứ, không có vết thương nào Người không chữa lành. Không có nỗi buồn nào Người không an ủi.

### KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG:

1. *Kể ra vài nét của Lòng Thương Xót của Chúa.*
2. *Tại sao tha thứ là dấu chỉ rõ nhất của tình yêu?*
3. *Cảm nhận được tình yêu và đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. bạn có coi điều này là hệ trọng nhất trong đời không?*

**+ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt**

## **Phục hồi phẩm chất cao đẹp**

Chỉ có tội lỗi là nguyên nhân duy nhất tàn phá phẩm chất cao đẹp của con người.

Cho dù lũ lụt có thể cuốn trôi tất cả nhà cửa ruộng vườn, biến người ta thành người tay trắng, nhưng không thể cuốn trôi phẩm giá người ta.

Cho dù hoả hoạn có thiêu rụi nhiều phố xá làng mạc, cướp đi tất cả tài sản của người dân, nhưng cũng không thể thiêu rụi phẩm giá con người.

Dù tại ương hoạn nạn có cướp đi một vài chi thể của con người, khiến người ta trở nên tàn phế, nhưng cũng không thể cướp đi phẩm chất cao đẹp của người ấy.

Không gì từ bên ngoài có thể làm mất phẩm chất, mất giá trị con người, nhưng chỉ có tội lỗi và chỉ có tội lỗi mà thôi mới có thể hủy diệt phẩm giá cao đẹp của họ. Chính Chúa Giêsu cũng khẳng định điều này: "Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế." (Mc 7, 21-23). →

### **Ban Điều Hành Bản Tin Dừng Lạc**

Ô. Nguyễn Văn Mẫu	713-231-6242	- mauvnguyen@yahoo.com
Ô. Nguyễn Đức Chính	713-269-0554	- chinhandhuong@gmail.com
Ô. Nguyễn Văn Thắng	832-661-3076	- thangnguyen031464@gmail.com
Ch. Hiền Lê	281-495-8133	- dunglacad@gmail.com

**Muốn nhận Bản Tin Dừng Lạc qua email xin gửi điện thư yêu cầu về:**  
**mauvnguyen@yahoo.com hay BTDL\_Gal\_Houston-subscribe@yahoogroups.com**

**Chương Trình Phát Thanh Tin Yêu: Saigon-Houston làn sóng 900 AM**  
**từ 4:00 đến 4:45 chiều Chúa Nhật**

### **Phụ Trách**

AC. Trần Tú - Mai Dung	281-467-5223	- Traneight117@sbcglobal.net
AC. Nguyễn Lập - Huệ	281-253-9761	- lap.nguyen@yahoo.com
A. Đỗ Minh Tân	281-736-7970	- tanm1000@gmail.com
AC. Nguyễn Lương - Anna Phương	832-816-3402	- lnguyen999@yahoo.com



**Đại Chủng Viện St. Mary**  
713-686-4345

**MUC VỤ GIỚI TRẺ**  
Lm. JBA Trần S. Steven, CSSR  
713-433-9836  
Lm. Nguyễn Cao Trường Sơn  
832-788-1636

**MUC VỤ GIA ĐÌNH**  
Lm. Giuse Châu Xuân Báu, CSSR  
713-681-5144 ext. 107

**ỦY BAN PHUNG VỤ**  
Lm. Gioan Nguyễn M. Hùng  
832-425-5116

**ỦY BAN THÁNH NHẠC**  
Lm. Christopher Nguyễn Cường  
281-356-2000

**ỦY BAN GIÁO LÝ**  
Lm. Đinh Minh Tiên, OP  
713-732-0132

**ỦY BAN CÔNG LÝ  
HÒA BÌNH - LIÊN TÔN**  
Lm. Anthony Phạm Hữu Tâm, ICM  
281-575-7246  
Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP  
713-529-4854

**DÒNG CHÚA CỨU THẾ**  
3417 W. Little York Road  
Houston, TX 77091  
713-681-5144

**DÒNG NỮ ĐA MINH**  
5250 Gasmer Drive  
Houston, Texas 77035  
713-723-8250

**TU XÁ THÁNH ĐA MINH**  
12314 Old Foltin Road  
Houston, TX 77086  
281-999-4928

**DÒNG NỮ LA SÁN**  
14562 Cypress N. Houston  
Cypress, TX 77429  
281-894-7756

**DÒNG MẸN THÁNH GIÁ**  
8138 Lynn St.  
Houston, TX 77017  
346-571-5116

**DÒNG CHÚA THÁNH THẦN**  
4410 Yoakum Blvd.  
Houston, TX 77006  
713-529-0405

**TU HỘI TÂN HIỆN**  
20303 Kermier Road  
Waller, TX 77484-8743  
832-923-7784

**TU HỘI GIA ĐÌNH  
ME MARIA THÁM VIÊN**  
11663 Quinn Ridge Way  
Houston, TX 77038  
713-518-2977



Câu chuyện người con thứ trong Tin Mừng hôm nay minh họa cho thấy tội lỗi làm băng hoại phẩm giá con người đến mức nào.

Sau khi đòi chia gia tài và phung phí tài sản của mình với bọn đàn đĩ, người con thứ lâm vào cảnh đói khát cùng cực và phải xin làm nghề chăn heo là nghề ô nhục nhất đối với người Do Thái.

Không có hình ảnh nào diễn tả tình trạng xuống cấp và suy đồi phẩm giá cho bằng hình ảnh một con người đói rách thảm hại, chen chúc với đàn heo bản thiu hầu mong được ăn thực phẩm của heo nhưng chẳng ai cho.

Chính tội lỗi và chỉ có tội lỗi mà thôi mới có thể làm cho giá trị con người bị suy sụp cách thảm hại như thế.

Nhưng cũng qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng: những con người bị tội lỗi làm mất giá trị có thể được phục hồi nhân phẩm cách tuyệt vời.

Phục hồi lại phẩm chất cao đẹp của mình nhờ quay về với Chúa.

Một người giàu có bị phá sản, còn rất lâu mới có cơ may xây dựng cơ đồ, phục hồi sự nghiệp.

Một người bị mất chức, mất việc... khó lòng kiếm lại được chức, được việc ngon lành như trước.

Nhưng thật vô cùng may mắn và hạnh phúc cho chúng ta là những người tội lỗi, một khi lỡ sa ngã phạm tội, đánh mất hết phẩm chất cao đẹp của mình... thì chỉ cần cố gắng, kiên quyết hoán cải là có thể phục hồi lại được phẩm chất cao đẹp như trước.

Sau khi người con thứ lâm vào tình trạng đói khát, anh ta hồi tâm lại và quyết chí trở về nhà cha, để xin làm một người tôi tớ.

Khi thấy con từ đằng xa, người cha mừng rỡ chạy lại ôm lấy đứa con hoang và hôn nó hồi lâu.

Không để cho đứa con hư nói hết lời hối lỗi, ông truyền sai tôi tớ mau mau đem áo đẹp nhất ra mặc cho cậu, xỏ nhẫn quý vào tay cậu, mang giày sang quý vào chân cậu và hãy hạ bò tơ để ăn mừng...

Thế là từ một con người thân tàn ma dại, một thằng chăn heo hèn hạ đói khát, người con hoang đàn đĩ đã trở thành chàng công tử thượng lưu với bao nhiêu tôi tớ hầu hạ. Thay vì tấm áo rách hôi hám, cậu được mặc vào người tấm áo đẹp nhất. Thay vì đi chân đất bản cùng, cậu được mang giày dép sang trọng, được đeo nhẫn quý vào tay như những người quyền quý. Thay vì trước đây khao khát được ăn chung máng với đàn heo, ăn giữa đàn heo, cậu được ngồi ăn với cha, với họ hàng, với những bậc tai mắt trong làng xóm, có kẻ hầu người hạ. Thay vì những đồ cặn bã của heo, nay cậu được ăn thịt bê đã vỗ béo ngon lành. Thật khác ngày hôm qua một trời một vực. Thật là một sự thay đổi tuyệt vời, nằm mơ không thấy.

\* \* \*

Chỗ dậy trở về cùng Chúa là từ bỏ tội lỗi và tính hư tật xấu, là kết hợp với Đức Kitô để trở nên con người mới, thụ tạo mới như lời Thánh Phaolô dạy trong thư gửi tín hữu Côrintô: "Phàm ai kết hợp với Đức Kitô, đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua đi, và cái mới đã có đây rồi." (2C 5, 17).

Cơ hội trở về luôn luôn sẵn có. Lời Chúa và Hội Thánh vẫn liên tục kêu mời. Điều còn lại hoàn toàn tùy thuộc ở nơi ta. Điều quan trọng là chúng ta có quyết tâm làm lại cuộc đời, sửa đổi và nâng cấp đời sống mình hay không.

**Lm Ignatiô Trần Ngà**  
(Trích dẫn từ 'Cùng Đọc Tin Mừng')



## Chín Phẩm Thiên Thần

Chúng ta biết gì về các Thiên Thần?

Kinh Thánh cho biết: "Người [Thiên Chúa] truyền cho Thiên Sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá" (Tv 91: 11-12). Các

Thiên Thần cao cấp hơn con người, là các sứ giả của Thiên Chúa và bảo vệ con người. Kinh Thánh nói rằng các Thiên Thần hiện hữu. Kinh Thánh đề cập Thiên Thần 250 lần – từ sách Sáng Thế tới sách Khải Huyền.

Kinh Thánh cũng cho biết Thiên Thần ở khắp nơi: "Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các Thiên Thần mà không biết" (Dt 13: 2). Có thể bạn đã thấy các sứ giả của Thiên Chúa mà không biết. Mặc dù các Thiên Thần được đề cập nhiều lần trong Kinh Thánh và luôn ở xung quanh chúng ta, vẫn có nhiều huyền thoại về các Thiên Thần và không được nói tới trong Kinh Thánh. Một lĩnh vực lộn lộn là phẩm trật Thiên Thần.

Kinh Thánh không có đoạn riêng nào đề cập chín phẩm Thiên Thần, nhưng có những phần nói tới phẩm trật Thiên Thần. Pseudo-Dionysius, triết gia Kitô giáo cuối thế kỷ 5, trích những đoạn trong Tân Ước và các nguồn khác để trình bày phẩm trật Thiên Thần trong cuốn "De Coelesti Hierarchia". Các Thiên Thần được chia thành ba cấp và chín phẩm.

Trong ba cấp, mỗi cấp có ba phẩm: Cấp I gồm Seraphim (Luyện Thần), Cherubim (Minh Thần) và Bê Thần (Ngai Thần), Cấp II gồm Quản Thần, Dũng Thần và Quyền Thần. Cấp III gồm Lãnh Thần, Tổng Thần và Thiên Thần. —→

Đây là chín phẩm thiên thần:

### 1. SERAPHIM

Caos nhất trong chín phẩm Thiên Thần là Seraphim (Luyện Thần, Thần Sốt Mên). Các Thiên Thần đặc biệt này luôn châu trước Ngai Thiên Chúa, được đề cập trong Is 6: 1-7, cho biết rằng các Thiên Thần này chúc tụng Thiên Chúa: *“Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!”* Điều thú vị là Thiên Thần Seraphim có 6 cánh – 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân, và 2 cánh để bay.

### 2. CHERUBIM

Tiếp theo sau Seraphim là Cherubim (Minh Thần), caos thứ nhì trong chín phẩm Thiên Thần. Các Thiên Thần này nhìn giống con người về bề ngoài, có hai cánh và bảo vệ vinh quang Thiên Chúa. Trong Tân Ước, các Thiên Thần này thường được gọi là những người trời, đề cập trong Kh 4-6.

### 3. BỆ THẦN

Các Bệ Thần (Ngai Thần) là phẩm trật Thiên Thần được Thánh Phaolô đề cập: *“Vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cũng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dầu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người”* (Cl 1: 16). Bệ Thần là các Thiên Thần của sự khiêm nhường, sự bình an và sự phục tùng. Nếu các Thiên Thần phẩm trật dưới cần đến gần Thiên Chúa thì phải qua các Bệ Thần.

### 4. QUẢN THẦN

Các Quản Thần giữ cho thế giới đúng trật tự, đem công lý của Thiên Chúa tới những nơi bất công, tỏ Lòng

Thương Xót của Thiên Chúa với con người, và giúp các Thiên Thần cấp dưới thi hành nhiệm vụ hiệu quả. Các Quản Thần cũng được nhận biết về việc bày tỏ tình yêu vô điều kiện khi họ chứng tỏ công lý của Thiên Chúa.

### 5. DŨNG THẦN

Các Dũng Thần kiểm soát các yếu tố. Một số người đề cập các Dũng Thần là “thần chiếu sáng”. Ngoài tư cách là Thần Chuyển Động, các Dũng Thần cũng giúp điều khiển thiên nhiên, các phép lạ, khuyến khích con người giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa.

### 6. QUYỀN THẦN

Các Quyền Thần được coi là Thiên Thần Chiến Binh vì họ chiến thắng sự dữ, không chỉ vũ trụ mà cả con người nữa. Được gọi là Quyền Thần vì họ có quyền trên ma quỷ, ngăn cản sức mạnh của chúng. Họ cũng giúp con người đấu tranh với các đam mê và tật xấu để từ bỏ những gì kẻ thù xúi giục.

### 7. LÃNH THẦN

Các Lãnh Thần có quyền trên các Thiên Thần cấp dưới và điều khiển họ hoàn thành mệnh lệnh của Thiên Chúa. Các Lãnh Thần còn được gọi là Hoàng Thần hoặc Người Cai Trị vì họ trực tiếp theo dõi các nhóm lớn và các tổ chức, kể cả các quốc gia và Giáo Hội, đồng thời bảo đảm việc hoàn thành Thiên Ý. Các Thiên Thần này khôn ngoan và quyền lực nhưng ở khoảng cách xa Thiên Chúa nhất trong các phẩm trật Thiên Thần để họ có thể giao tiếp với con người bằng những cách mà chúng ta có thể hiểu.

### 8. TỔNG THẦN

Các Tổng Lãnh Thiên Thần (TLTT) mệnh danh là Sứ Giả Tin Mừng

vì họ được Thiên Chúa sai loan báo các sứ điệp quan trọng cho loài người. Họ giao tiếp và tương tác với chúng ta. TLTT Michael là người truyền hứng của Thiên Chúa cho Thánh Gioan về những mặc khải ghi trong sách Khải Huyền và được biết là người bảo vệ Giáo Hội, canh giữ Giáo Hội khỏi ma quỷ. TLTT Michael được biết nhiều với vai trò trực xuất Luciphe khỏi Thiên Đàng.

Trước tiên, TLTT Gabriel được đề cập trong sách Daniel và giúp Daniel hoàn thành sứ vụ trên thế gian; sau đó, TLTT Gabriel hiện ra với ông Dacaria và Đức Maria, trao sứ điệp mâu nhiệm của Thiên Chúa. TLTT Raphael được đề cập trong sách Tobia, chữa lành ông Tobit và giải thoát bà Sara khỏi ma quỷ. TLTT Raphael hoàn tất cả hai nhiệm vụ, hiện ra trong hình dạng một con người, hướng dẫn ông Tobia hành động.

### 9. THIÊN THẦN

Các Thiên Thần gần nhất với thế giới này và con người. Họ cũng là người chuyên cầu lên Thiên Chúa và chuyển sứ điệp khác cho con người trên thế gian. Một trong các đặc tính của các Thiên Thần là rất quan tâm và thân thiện trợ giúp những người cầu xin nâng đỡ.

Theo Kinh Thánh, các Thiên Thần có nhiều nhiệm vụ và nhiều vai trò trong Vương Quốc của Thiên Chúa. Chúng ta được biết rằng các Thiên Thần của Thiên Chúa luôn làm việc. Cũng có những trường hợp các Thiên Thần có thể đến thăm chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng các Thiên Thần, Ngài cũng hứa với chúng ta rằng Ngài hằng ở bên chúng ta khi đối mặt với bão tố cuộc đời.

LESLIE WHITE

TRÂM THIÊN THU (chuyển ngữ từ beliefnet.com)



## 15 lời khuyên trong Kinh Thánh để được hạnh phúc

*“Đừng sợ hãi: có Ta ở với người. Đừng nhón nhác: Ta là Thiên Chúa của người. Ta cho người vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.” (Is 41, 10)*

em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” (Lc 6, 37)

“Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” (Lc 6, 35)

“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.” (Mt 6-14)

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5, 9)

“Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.” (Êp 4, 32)

“Ngày gặp may mắn, hãy cứ vui hưởng. Ngày bị rủi ro, hãy găm mà xem: Ngày nào cũng do Thiên Chúa làm nên, vì thế con người không thể khám phá những gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt xuôi tay.” (Gv 7, 14)

“Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.” (Tv 144, 17)

“Đừng sợ hãi: có Ta ở với người. Đừng nhón nhác: Ta là Thiên Chúa của người. Ta cho người vững mạnh, Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.” (Is 41, 10)

“Vì trong đất của anh em sẽ không thiếu người nghèo, nên tôi truyền cho anh em: hãy mở rộng tay giúp người anh em không khổ, nghèo khổ của anh em, trong miền đất của anh em.” Đnl (15, 11) →



“Thân phụ người công chính sẽ mừng vui, đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỷ. (Cn 23, 24)

“Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh.” (Cn 4, 23)

“Vì những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công chính, và khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.” (Tb 4: 6-7)

Nguồn: [phanxico.vn](http://phanxico.vn)

## Lắng Nghe Thiên Thần Bản Mệnh

Cha Thánh Padre Pio đã gặp gỡ và biết rõ các Thiên Thần Bản Mệnh. Ngài cũng có cách phát biểu nội tâm, cũng phải nhận biết và có cách phản ứng với các Thiên Thần.

Trong lá thư gửi cho Annita, đề ngày 15-7-1913, Ngài đưa ra lời khuyên vợ giá nói về cách phản ứng khi giao tiếp với các Thiên Thần Bản Mệnh, cách phát biểu và cầu nguyện.

Ai nữ của Chúa Giêsu thân mến,  
Xin cho tâm hồn con luôn là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, xin cho Chúa Giêsu gia tăng lửa mến trong linh hồn con, và xin cho Ngài luôn mỉm cười về con, như Ngài làm với các linh hồn Ngài yêu quý. Xin cho Đức Mẹ cũng mỉm cười về con trong mọi sự kiện trọng đời con, và đền bù cho con về sự vắng mặt của người mẹ trần gian của con.

Xin cho Thiên Thần Bản Mệnh của con luôn canh giữ con, và hướng dẫn con trên con đường gồ ghề của cuộc sống. Xin cho Thiên Thần Bản Mệnh luôn gìn giữ con trong ân sủng của Chúa Giêsu và dắt tay con để con không vấp chân vào đá. Xin Thiên Thần Bản Mệnh che chở con dưới bóng cánh của Ngài để con thoát khỏi mọi sự lọc lừa của thế gian, ma quỷ và xác thịt.

Này Ai nữ Annita, hãy sùng kính Thiên Thần Bản Mệnh. Thật an ủi biết bao khi biết rằng chúng ta có một thần linh, từ khi làm người tới lúc lìa đời, không bao giờ rời xa chúng ta dù chỉ trong khoảnh khắc, ngay cả khi chúng ta phạm tội. Và vị thần linh này luôn hướng dẫn và bảo vệ chúng ta như một người bạn, một người thân.

Cũng rất an ủi khi biết rằng Thiên Thần này còn không ngừng cầu nguyện cho chúng ta, dâng lên Thiên Chúa mọi hành động tốt lành, mọi ý nghĩ và mọi ước muốn của chúng ta, nếu chúng ta thuần khiết.

Ôi! Vì sự tốt lành, đừng quên người bạn vô hình này, hằng hiện diện, hằng sẵn sàng lắng nghe và an ủi chúng ta. Ôi, sự thân mật tuyệt vời! Ôi, tình bạn phúc lành! Ước gì chúng ta có thể hiểu như thế! Hãy luôn đặt Ngài trong tâm trí của chúng ta. Hãy thường xuyên nhớ tới sự hiện diện của Thiên Thần Bản Mệnh, cảm tạ Ngài, cầu nguyện với Ngài, luôn

duy trì tình bạn tốt lành. Hãy cởi mở với Ngài và tâm sự với Ngài về đau khổ của mình. Hãy luôn sợ xúc phạm sự thuần khiết trong mắt Ngài. Hãy biết điều này, và hãy nhớ đến Ngài. Ngài dễ bị tổn thương, rất nhạy cảm. Hãy hướng tới Ngài trong những lúc đau khổ, rồi con sẽ cảm nghiệm sự giúp đỡ hữu ích của Ngài.

**Đừng bao giờ nói rằng con đơn độc trong cuộc chiến chống lại kẻ thù; đừng bao giờ nói rằng con không có ai để trải lòng ra và tâm sự. Như vậy thì thật là rất bất công với Thiên Thần Bản Mệnh.**

Về các phát biểu nội tâm, đừng lo lắng, hãy bình tĩnh. Điều con phải tránh là tâm hồn con bám chặt vào các phát biểu nội tâm đó. Đừng đề cao chúng; hãy chứng tỏ rằng con đứng vững. Con không nên coi thường cũng không yêu thích hoặc ước muốn những điều như vậy. Hãy luôn phản ứng với các tiếng nói đó thế này: “*Lạy Chúa Giêsu, nếu đúng là Ngài nói với con, xin cho con hiểu các sự kiện và các lời nói của Ngài, đó là nhân đức thánh thiện trong con.*”

Hãy hạ mình trước Thiên Chúa và tín thác vào Ngài; hãy dùng năng lực của con, nhờ sự trợ giúp của ân sủng, khi thực hành các nhân đức, và hãy để cho ân sủng tác động trong con như Thiên Chúa muốn. Các nhân đức là những gì thánh hóa linh hồn và không là hiện tượng siêu nhiên.

Đừng lậm lẩn khi cố gắng hiểu cách phát biểu nào đến từ Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là tác giả của chúng, một trong các dấu hiệu chính là ngay khi con nghe thấy các tiếng nói đó, chúng sẽ làm đầy linh hồn con bằng sự sợ hãi và lẩn lộn, nhưng rồi chúng sẽ làm cho con ở trong sự bình an của Thiên Chúa. Ngược lại, khi tác giả của chúng là kẻ thù, chúng bắt đầu bằng một sự an toàn giả tạo, sau đó là sự dao động và sự phiến muộn không thể diễn tả.

Cha chắc chắn rằng Thiên Chúa là tác giả của những cách phát biểu đó, nhưng chúng ta phải rất cẩn trọng bởi vì

kẻ thù thường pha trộn nhiều công việc của nó với những cách phát biểu đó. Nhưng điều này sẽ không làm con sợ: đây là thử thách đối với cả các vị thánh lớn và đa số các linh hồn được soi sáng, và họ có thể được chấp nhận trong cách nhìn của Thiên Chúa. Con phải cẩn thận để không tin vào những cách phát biểu quá dễ dàng, xử lý các điều đó có liên quan cách con phải hành động và điều con phải làm. Con nên đón nhận chúng, rồi trình bày với cha linh hướng của con và chấp nhận quyết định của ngài.

Vì thế, đó là cách tốt nhất để đón nhận các phát biểu nội tâm với sự cẩn trọng, sự khiêm nhường và sự đứng vững. Hãy hành động theo cách này và mọi thứ sẽ gia tăng công trạng của con trước mặt Thiên Chúa. Đừng lo lắng về linh hồn con; Chúa Giêsu yêu thương con rất nhiều. Hãy cố gắng đáp lại tình yêu này bằng cách tiến bộ càng ngày càng nhiều về sự thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và loài người.

Hãy cầu nguyện, thời gian chưa đến lúc ngưng cầu nguyện. Hãy ủng hộ các khó khăn mà con trải nghiệm khi làm việc này với lòng kiên nhẫn và khiêm nhường. Cũng hãy sẵn sàng chịu đựng sự chia trí và sự khô khan, con không nên bỏ cầu nguyện và suy niệm trong bất cứ trường hợp nào. Chính Thiên Chúa muốn đối xử với con theo cách này để con tiến bộ về tâm linh.

Hãy tha thứ cho cha nếu cha kết thúc ở đây. Chỉ có Thiên Chúa biết khó khăn như thế nào khi cha viết lá thư này. Cha rất mệt. Hãy cầu xin Chúa có thể sớm giải thoát cha khỏi thân xác này.

Cha chúc lành cho con, cùng với Bè Trên Francesca. Cầu chúc con sống và chết trong vòng tay của Chúa Giêsu.

Ký tên **LM PADRE PIO**  
**TRÂM THIÊN THU** (chuyển ngữ từ [catholicfb.com](http://catholicfb.com))



## BÌNH THƯỜNG HAY BẤT THƯỜNG?

Mỗi tu sĩ đều có một câu chuyện gọi riêng với nhiều tình tiết không ai giống ai. Thế nhưng tất cả mọi câu chuyện đó đều có một điểm chung là được bắt đầu từ sự ngạc nhiên.

Chỉ khi nào con người còn biết ngạc nhiên, khi đó cuộc sống mới còn những điều thú vị. Ngược lại, nếu mọi thứ được cho là quen thuộc hay quá đỗi

bình thường thì không có gì phải thắc mắc, không có gì phải tìm hiểu và không có gì là mới lạ, hấp dẫn.

Trong con mắt đức tin, cuộc đời là chuỗi ngày đầy những ngạc nhiên; ngạc nhiên không phải chỉ vì có những sự kiện xảy đến bất ngờ mà còn là vì người tu sĩ nhận ra Chúa đang không ngừng làm công việc đổi mới nơi chính bản thân họ, nơi những người khác và nơi mọi tạo vật nói chung. Để có thể dễ dàng ngạc nhiên hay nhảy bèn trước tác động của Chúa như vậy, mỗi người cần mang lấy tâm tình của trẻ thơ: đơn sơ mở ra đón nhận mâu nhiệm Nước Trời được mặc khải trong những điều nhỏ bé nhất.

Đó hoàn toàn không phải là thái độ lãng mạn bay bổng như đang sống trên mây, nhưng là chiều sâu thiêng liêng giúp con người nhìn về thực tại bằng con mắt đức tin. Thái độ ngược lại chính là đóng khung thực tại trong tâm hiểu biết hẹp hòi đầy khiếm khuyết và định kiến của mình. Loại người này thường có những suy nghĩ kiểu như tôi sinh ra có tính sẵn như vậy rồi, không thể và cũng không cần phải thay đổi; tôi biết rõ anh/chị đó rồi, từ xưa đến giờ vẫn thế! Sẽ không thể có thay đổi bước ngoặt trong cuộc đời nếu con người không biết phản tỉnh để nhận ra thông điệp đức tin qua những dấu chỉ làm họ ngạc nhiên trong đời sống thường ngày.

Mỗi tu sĩ đều có một câu chuyện on gọi riêng với nhiều tình tiết không ai giống ai. Thế nhưng tất cả mọi câu

chuyện đó đều có một điểm chung là được bắt đầu từ sự ngạc nhiên. Có người ngạc nhiên vì biết bao nhiêu điều tốt đẹp Chúa đã ban cho mình một cách nhưng không; lòng họ trào dâng tâm tình biết ơn, muốn hiến thân cho đi cách nhưng không những gì đã được nhận lãnh. Người khác vì được đánh động bởi hình ảnh những người nghèo khổ, bệnh tật hoặc bị bỏ rơi nên muốn chung tay xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Có người khác nữa xuất thân từ một đứa trẻ hư hỏng được cứu mang dạy dỗ nên người, qua kinh nghiệm đó họ ngạc nhiên trước sức mạnh chữa lành của tình thương nên muốn dấn thân trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Lại có người ngạc nhiên bởi chính những người ngạc nhiên như trên; họ thắc mắc tại sao có những người vui vẻ hy sinh cả đời mình phục vụ người khác và đâu là nguồn sức mạnh giúp họ có thể đảm nhận những công việc đầy thách đố như vậy.

Nói chung nhờ biết ngạc nhiên hay nhận ra những điều bất thường nơi những sự kiện bình thường mà người ta mới có động lực tìm hiểu; nhờ tìm hiểu người ta mới nhận ra được giá trị ẩn giấu đằng sau những điều khiến họ ngạc nhiên; chính giá trị được tìm ra đó sẽ thôi thúc họ hoán cải thay đổi đời sống theo một hướng mới. Đối với người tu sĩ thì giá trị được tìm thấy là chính Chúa, là kho tàng quý giá nhất và là nguồn hạnh phúc duy nhất của cả cuộc đời họ. Khi đời sống của tu sĩ thể hiện được niềm vui của sự gặp gỡ đó thì chính họ

lại tạo nên sự ngạc nhiên cho những người họ tiếp xúc. Cứ như vậy thế giới này sẽ tràn ngập hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì người ta nhận ra chính Chúa đang đổi mới mặt đất này qua những chứng nhân của niềm vui Tin Mừng.

Tóm lại, con người cần biết đặt câu hỏi vì ngạc nhiên về những điều bất thường. Thái độ khi đặt câu hỏi chính là lòng khao khát mở ra với mâu nhiệm đức tin mà trí khôn con người không bao giờ hiểu thấu. Càng đặt câu hỏi con người lại càng gặp phải nhiều vấn đề đáng ngạc nhiên khác mà không tìm được câu trả lời rõ ràng; càng như vậy con người lại càng được dẫn đi sâu hơn vào trong tương quan mâu nhiệm với Thiên Chúa. Khi đó con người nói chung và người tu sĩ nói riêng sẽ vui mừng nhận ra Thiên Chúa đã bao bọc che chở thân phận nhỏ bé của họ trong tình yêu cao vời như thế nào.

*Lạy Mẹ Maria, trong tâm tình phó thác vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, Mẹ luôn suy đi nghĩ lại trong lòng những biến cố làm Mẹ ngạc nhiên để tìm kiếm ý Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mở lòng ra với những gì Chúa muốn nói với chúng con qua những điều làm chúng con ngạc nhiên, và nhất là xin Mẹ cầu bầu cho chúng con luôn sẵn sàng đáp lời “xin vâng” như Mẹ trước tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa. Amen*

**Giuse Lê Đắc Thắng SJ**



## Sứ Điệp của ĐTC Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Chăm Sóc Thụ Tạo

*“Chúng ta hãy chọn sự sống”, đừng chờ đến khi quá muộn. Đó là lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô trong Sứ Điệp nhân Ngày Thế giới Chăm sóc Thụ Tạo. ĐTC kêu gọi hãy thực hiện những hành trình có tầm nhìn xa, hướng về tương lai, bằng cách biết từ bỏ hôm nay để bảo đảm cho tương lai.*

con người với món quà này đã bị ghi dấu bởi tội lỗi, tính ích kỷ và ham muốn chiếm hữu và bóc lột. Chủ nghĩa cá nhân và lợi ích riêng đã biến công trình sáng tạo, nơi gặp gỡ và chia sẻ, thành chiến trường của cạnh tranh và xung đột. Như thế chính môi trường bị rơi vào tình trạng nguy hiểm. Sự suy thoái môi trường đã gia tăng trong những thập kỷ gần đây: sự ô nhiễm liên tục, việc không ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc khai thác nông nghiệp thâm canh và nạn phá rừng đang làm nhiệt độ toàn cầu tăng lên trên mức an toàn. Sự gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan và sự sa mạc hóa của đất đang đưa những người dễ bị tổn thương nhất đối mặt với khó khăn. Sự tan chảy của các sông băng, sự khan hiếm của nước, sự lãng quên các lưu

vực nước và sự hiện diện đáng kể của nhựa và hạt nhựa trong các đại dương cũng là những sự thật đáng lo ngại; điều này khẳng định rằng cần cấp bách có các can thiệp không còn có thể trì hoãn thêm nữa. Chúng ta đã gây ra tình trạng khẩn cấp về khí hậu, đe dọa nghiêm trọng đến thiên nhiên và cuộc sống, bao gồm cả cuộc sống của chính chúng ta.

**Sống như anh em trong ngôi nhà chung.**

Trong thực tế, chúng ta đã quên mình là ai: các thụ tạo giống hình ảnh Thiên Chúa (xem St 1, 27), được mời gọi sống như anh chị em trong ngôi nhà chung. Chúng ta không được tạo thành để trở thành những bạo chúa, nhưng là để ở trung tâm của mạng lưới sự sống gồm hàng triệu chủng loại mà Đấng Tạo Hóa của chúng ta đã yêu thương kết nối

Toàn văn Sứ điệp:

**Công trình sáng tạo tốt đẹp.**

“Thiên Chúa thật đẹp là tốt đẹp” (St 1, 25). Ngay từ đầu sách Kinh Thánh, Thiên Chúa đã ngắm nhìn công trình sáng tạo của mình với tình yêu thương. Từ đất đai có thể cư trú cho đến nước nuôi dưỡng sự sống, từ những cây trổ sinh hoa trái cho đến các thú vật cùng chia sẻ căn nhà chung của chúng ta, mọi sự đều quý giá trong mắt Thiên Chúa, Đáng tặng ban cho con người công trình tạo dựng như món quà quý giá để gìn giữ chăm sóc.

**Ích kỷ, ham muốn chiếm hữu hủy hoại thiên nhiên.**

Thật là thâm kịch, lời đáp lại của



lại vì chúng ta. Đây là lúc tái khám phá ơn gọi là con Chúa của chúng ta, là các anh chị em và người chăm sóc công trình sáng tạo. Đây là thời gian sám hối và hoán cải, trở về cội nguồn: chúng ta là các thụ tạo được tuyển chọn của Thiên Chúa, Đấng với lòng tốt lành mời gọi chúng ta yêu quý sự sống và sống hiệp thông, nối kết với toàn thể thụ tạo.

### **“Thời gian của thụ tạo”.**

Vì lý do này, tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu cầu nguyện trong những ngày này, đang được cử hành như “Thời gian của thụ tạo”, là kết quả của một sáng kiến đại kết hợp thời. Thời gian gia tăng cầu nguyện và nỗ lực vì ngôi nhà chung của chúng ta bắt đầu từ hôm nay, 1/9, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo, và kết thúc vào ngày 4/10, lễ Thánh Phanxicô Assisi. Đây là cơ hội để đến gần các anh chị em thuộc các hệ phái Kitô khác hơn. Tôi đặc biệt nghĩ đến các tín hữu Chính Thống Giáo đã cử hành Ngày này từ 30 năm. Trong bối cảnh của khủng hoảng sinh thái ảnh hưởng đến mọi người, chúng ta cũng hãy cảm thấy gần gũi với tất cả những người nam nữ thiện chí được mời gọi thăng tiến sự chăm sóc mạng lưới sự sống mà chúng ta là thành phần.

### **Thời gian học quen với việc cầu nguyện qua thiên nhiên.**

Đây là thời gian để làm quen với việc cầu nguyện, đắm chìm trong thiên nhiên, nơi mà lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo, phát sinh một cách tự nhiên. Thánh Bonaventura, người ca ngợi sự khôn ngoan theo tinh thần của Thánh Phanxicô, đã nói rằng công trình sáng tạo là "cuốn sách" đầu tiên mà Thiên Chúa đã mở ra trước mắt chúng ta, bởi vì khi chiêm ngắm sự đa dạng có trật tự và xinh đẹp của nó, chúng ta được dẫn đến yêu mến và ca ngợi Đấng Tạo Hóa (cfr Breviloquium, II, 5. 11). Trong cuốn sách này, mỗi sinh vật được ban cho chúng ta như “lời của Thiên Chúa” (xem Commentarius in librum Ecclesiastes, I, 2). Trong thinh lặng và trong cầu nguyện chúng ta có thể lắng nghe bản giao hưởng của thụ tạo, thúc giục chúng ta thoát ra khỏi sự khép kín tự quy chiều để cảm thấy được bao bọc trong sự dịu dàng của Chúa Cha và vui mừng chia sẻ những món quà chúng ta nhận được. Theo nghĩa này, chúng ta có thể nói rằng sự sáng tạo, như một mạng lưới sự sống, nơi gặp gỡ với Chúa và với người khác, là "mạng lưới xã hội của chính Chúa" (Tiếp kiến chung dành cho các người hướng dẫn và hướng đạo viên của Châu Âu, ngày 3/8/2019). Thiên nhiên gọi húng cho chúng ta cất cao bài ca ngợi khen của vũ trụ đối với Đấng Tạo Hóa, như Kinh

Thánh dạy: "Hãy chúc tụng Đức Chúa, hỡi tất cả sinh vật này mầm trên trái đất; ca ngợi và tôn vinh Người qua nhiều thế kỷ" (Đn 3, 76).

### **Thời gian suy tư về cách sống hủy hoại của chúng ta.**

Đây là thời gian để suy tư về cách sống của chúng ta và về những quyết định hàng ngày của chúng ta trong việc chọn lựa thực phẩm, việc tiêu dùng, di chuyển, sử dụng nước, năng lượng và nhiều tài nguyên khác, có thể thường thiếu suy nghĩ và có hại như thế nào. Nhiều người trong chúng ta hành động như những bạo chúa đối với thiên nhiên. Chúng ta hãy chọn thay đổi, và áp dụng lối sống đơn giản và tôn trọng hơn! Bây giờ là lúc để từ bỏ sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang các dạng năng lượng sạch và nền kinh tế bền vững và tuần hoàn cách nhanh chóng và dứt khoát. Chúng ta cũng hãy học cách lắng nghe người bản địa, những người mà sự khôn ngoan lâu đời của họ có thể dạy chúng ta cách sống trong mối quan hệ tốt hơn với môi trường.

### **Thời gian đảm nhận các hoạt động ngôn sứ.**

Đây cũng là thời gian đảm nhận các hoạt động ngôn sứ. Nhiều người trẻ đang lên tiếng trên thế giới, kêu gọi những chọn lựa can đảm. Họ cảm thấy thất vọng bởi rất nhiều lời hứa không được thực hiện, bởi những cam kết được đưa ra và sau đó bị phớt lờ vì những lợi ích ích kỷ hoặc không phù hợp. Người trẻ nhắc nhở chúng ta rằng trái đất không phải là một vật sở hữu để phụng phỉ, mà là một gia sản được lưu truyền. Họ nhắc nhở chúng ta rằng hy vọng vào ngày mai không phải là một tình cảm hành động cụ thể ở đây và bây giờ. Chúng ta nợ họ những câu trả lời thực sự, không phải những lời nói suông; những hành động chứ không phải ảo tưởng.

### **Nói không với sự tham lam của chủ nghĩa tiêu thụ.**

Lời cầu nguyện và kêu gọi của chúng ta trước hết nhằm nâng cao nhận thức của các nhà lãnh đạo chính trị và dân sự. Tôi nghĩ đặc biệt đến những chính phủ sẽ gặp nhau trong những tháng tới để canh tân các cam kết quyết định để hướng hành tinh tới sự sống chứ không phải sự chết. Những lời mà ông Môsê tuyên bố với dân chúng như một di chúc thiêng liêng trước ngưỡng cửa Đất Hứa đến trong tâm trí: Vì thế, hãy chọn sự sống, để các người và con cháu các người có thể sống (Đnl 3, 19). Chúng ta có thể áp dụng những lời ngôn sứ đó cho chính mình và cho tình trạng của trái đất chúng ta. Chúng ta hãy chọn

sự sống! Hãy nói “không” với sự tham lam của chủ nghĩa tiêu thụ và với ảo tưởng về sự toàn năng, vì đây là những con đường chết. Chúng ta hãy thực hiện những hành trình hướng đến tương lai, được thực hiện bởi việc từ bỏ có trách nhiệm ngày hôm để bảo đảm triển vọng cho cuộc sống ngày mai. Chúng ta đừng nhượng bộ với lý luận ngoan cố của việc thu kiếm lợi nhuận dễ dàng nhanh chóng, nhưng hãy nhìn vào tương lai chung của chúng ta!

### **Các chính quyền cảm thấy trách nhiệm của mình.**

Theo nghĩa này, Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên Hiệp Quốc về Hành Động vì Khí Hậu có tầm quan trọng đặc biệt. Tại hội nghị này, các chính phủ sẽ có trách nhiệm bày tỏ ý chí chính trị để thực hiện các biện pháp quyết liệt, để nhanh nhất có thể, đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng không và hạn chế mức tăng trung bình của nhiệt độ toàn cầu xuống 1,5 độ C so thời tiền công nghiệp, theo các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Tháng tới, vào tháng 10, khu vực Amazon, nơi mà tính toàn vẹn bị đe dọa nghiêm trọng, sẽ là chủ đề của một Hội Nghị đặc biệt của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Chúng ta hãy nắm lấy những cơ hội này để đáp lại tiếng khóc của người nghèo và của trái đất của chúng ta!

### **Mỗi người có trách nhiệm cộng tác để dệt nên mạng lưới sự sống.**

Mỗi nam nữ Kitô hữu, mỗi thành viên trong gia đình nhân loại, có thể hoạt động như một sợi chỉ mỏng manh nhưng độc đáo và không thể thiếu, trong việc dệt nên một mạng lưới sự sống ôm lấy mọi người. Xin cho chúng ta cảm thấy được thử thách, với lời cầu nguyện và cam kết, đảm nhận trách nhiệm của chúng ta đối với việc chăm sóc thụ tạo. Xin Thiên Chúa, “Đấng yêu quý sự sống”, (Kn 11, 26), ban cho chúng ta sự can đảm để làm điều tốt mà không chờ đợi người khác bắt đầu, hoặc chờ cho đến khi quá muộn.

Vatican ngày 1 tháng 10 năm 2019

**Phanxicô, Giáo Hoàng  
Hồng Thủy chuyển ngữ**





## Đốt Lửa Tin Yêu

Bốn chất kết hợp thành vạn vật trong thiên nhiên là Lửa, Đất, Khí và Nước. Thật kỳ lạ trong Việt ngữ, vì cả bốn chất đều phát âm với thanh trắc, cho thấy điều gì đó “sắc bén” lắm. Thật vậy, bốn chất đó rất cần trong cuộc sống, thiếu thứ gì thì khổ thứ đó – nghĩa là không thể thiếu.

LỬA thể hiện tuổi trẻ, với niềm đam mê hùng hực, sôi nổi, không đắn đo đôi khi liều lĩnh, có thất bại rồi lại cháy lên lửa lạc quan với ước mơ và hoài bão. ĐẤT thể hiện sống có trách nhiệm, ý thức hơn, cần trọng và thực tế hơn. KHÍ (Gió) thể hiện sự an toàn, hướng ra thế giới rộng lớn, muốn kết nối với mọi người, mọi vật, để trải nghiệm cuộc sống. NƯỚC thể hiện sự khép lại cuộc đời dần dần, như xuôi theo dòng chảy tìm một chốn an nghỉ.

Bốn chất đó gọi là “tứ đại”. Chúng có vẻ “đôi nghịch” nhau nhưng lại luôn hài hòa. Trong cuộc sống cũng vậy, có những điều tưởng xuôi mà hóa ngược, tưởng ngược mà lại xuôi; và cũng có nhiều điều tưởng chừng là nghịch lý, nhưng thực ra lại là thuận lý – gọi là nghịch-lý-thuận. Đối lại là thuận-lý-nghịch, tưởng xuôi mà lại ngược, tưởng hèn mà hóa xui. Triết lý cuộc đời khá nhiều khế, không hề đơn giản!

Đó là khái niệm của loài người về vấn đề dạng đối lập (phải – trái, trên – dưới, trước – sau, xuôi – ngược, lên – xuống, ...), đối với Thiên Chúa thì khác hẳn, không lệ thuộc bất cứ thứ gì. Chính Chúa Giêsu đã cho biết: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19: 26; Mc 10: 27).

Lửa đa dụng: thấp sáng, làm khô, làm chín, thiêu hủy, ... Sử dụng đúng thì lửa hữu ích, sử dụng không đúng thì lửa tác hại. Ánh nắng là một dạng lửa rất cần thiết cho mọi loài, mọi vật. Lửa là chất hữu hình mà như chất khí, không thể cắt đứt, nhỏ mà to, to mà nhỏ, càng chia sẻ càng thêm nhiều chứ không bị giảm bớt. Thật kỳ lạ! Ngày xưa, Thiên Chúa dùng “cột lửa” để dẫn đường cho dân đi đúng hướng vào ban đêm (Xh 13: 22) trong suốt thời gian họ đi qua sa mạc để về miền đất hứa. Cả màn đêm dày đặc cũng không thể dập tắt được một đốm lửa nhỏ. Lại thêm một sự kỳ lạ nữa.

Từ xưa, Kinh Thánh đã đặt vấn đề

và xác định: “Thiên Chúa làm cho đất trở sinh được liệu; những thứ đó, người khôn chẳng dám coi thường. Chẳng phải nhờ khúc gỗ mà xưa nước ra ngọt khiến cho người ta thấy hiệu năng của khúc gỗ hay sao? Cũng chính Thiên Chúa cho con người được hiểu biết để tôn vinh Người vì những việc lạ Người làm” (Hc 38: 4-6). Quả thật, “tất cả đều là hồng ân” (Rm 4: 16), đúng như Thánh Vịnh đã so sánh: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127: 1). Chính Chúa Giêsu cũng đã xác định: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15: 5).

Tác giả sách Huân Ca kết luận: “Nhu thể cộng việc của Người vẫn tiếp tục cho đến khi thiên hạ được an lành” (Hc 38: 8). Và rồi còn đưa ra lời khuyên thực tế: “Con ơi, khi đau ốm, con chớ coi thường, nhưng hãy cầu xin Đức Chúa, Người sẽ chữa lành cho. Hãy từ bỏ lỗi lầm, hành động cho đúng đắn, thanh tẩy tâm hồn sạch mọi tội khiên” (Hc 38: 9-10). Tâm an thì thân khỏe, tâm rối thì xác loạn. Khoa học cũng đã chứng minh đúng như vậy. Những người hay ghen ghét, hờn giận, thù hằn, ... dễ bị bệnh hơn những người hiền dịu, yêu thương, cảm thông, tha thứ, ... Tính xấu “tích tụ” nhiều hóa tâm bệnh, tâm bệnh dẫn tới thể bệnh.

Chắc hẳn ai cũng đã từng trải nghiệm nhiều nỗi khốn khó trong cuộc sống đời thường hoặc tâm linh, và cũng có thể cảm nhận như Thánh Vịnh gia: “Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vùng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa” (Tv 40: 2-4). Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc cho chúng ta (Đnl 7: 13), luôn ở với chúng ta và không bỏ rơi chúng ta (Đnl 31: 8).

Thế nhưng vẫn luôn có nhiều thứ nghịch lý trong cuộc sống, có thể chúng ta lại gặp bất trắc, bởi vì đau khổ luôn xuất hiện để tôi luyện chúng ta, và cũng là “lời nhắc khéo” để chúng ta không “ngủ quên trên chiến thắng” mà hóa kiêu ngạo. Do đó mà phải kiên trì và tin thác vào Lòng Chúa Thương Xót bằng cách không ngừng tạ thiết cầu nguyện: “Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới. Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!” (Tv 40: 18). Cứ an tâm, vì Ngài nghe từ sáng sớm (Tv 5: 4).

Từ khi có loài người tới nay, có lẽ Thánh Gióp là người “trắng tay” giống Chúa Giêsu nhất. Ông chịu những nỗi

đau khổ đến tột cùng, bị người đời nguyên rủa, kể cả người vợ yêu quý, vì họ cho rằng ông bị đù thứ hoạn nạn là do ông thế này thế nọ. Và rồi khi các con ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả, bỗng có một trận cuồng phong thổi tới xoáy mạnh khiến căn nhà sập xuống đè họ chết hết, chỉ có một người thoát nạn về báo cho ông hay.

Lạ thay, ông Gióp trở dậy, không buồn giận, thần nhiên xé áo mình, cạo đầu, sập mình xuống đất, sụp lạy và nói: “Thân trần trường sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần trường. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1: 21). Khổ tột cùng mà vẫn tạ ơn Chúa, đức tin của ông Gióp thật vĩ đại. Giả sử chúng ta bị hoạn nạn như vậy thì sao? Liệu đức tin còn vững vàng hay bị lung lay? Đã từng có những người dám nguyện rửa trời đất chị vì chuyện nhỏ chứ chưa phải chịu nổi đoạn trường quá đời như ông Gióp. Có qua gian nan mới biết ai thế nào, đồng hay thau sẽ rạch ròi ngay.

Người ta ví cuộc sống là thương trường, và còn hơn thế nữa, mà như chiến trường, vì luôn phải chiến đấu với đủ thứ đau khổ, và cam go nhất là chiến đấu với chính mình, thế nên rất cần đức tin mạnh mẽ. Thánh Phaolô nói: “Phản chúng ta, được ngàn ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình Thập Giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa” (Dt 12: 1-20). Đức Tin thực sự rất cần thiết cho hành trình tâm linh xuyên suốt cuộc lữ hành trần gian này, và người ta nên công chính là nhờ đức tin mạnh mẽ (Cy 13: 39; Rm 3: 22, 26, 28, 30). Chính Tô phụ Araham cũng đã nhờ tin mà được công chính hóa (Rm 4: 11-13).

Trong cuộc chiến trần gian này, muốn chiến đấu ngoan cường thì nghe lời khuyên của Thánh Phaolô: “Anh em hãy TUỞNG NHỚ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục” (Dt 12: 3-4). Chúng ta có “máu chảnh” nên thường viện đủ cớ để tự biện hộ cho mình.

Theo lẽ thường, chúng ta không thể nào chấp nhận những nghịch lý cuộc sống, nếu không vững tin. Chính cuộc đời Chúa Giêsu cũng đã đầy những



ngịch lý. Và có lẽ chúng ta khá “sốc” khi nghe Ngài xác định: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một Phép Rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12: 49-51). Bình an và chia rẽ, “chối” nhau lắm!

Lại nói về Lửa. Lửa rất mềm nhưng lại rất mạnh, không gì có thể cưỡng lại. Một đóm lửa thì gió thổi tắt, thậm chí hơi thở của chúng ta cũng có thể thổi tắt, nhưng ngọn lửa lớn thì gió càng to càng làm lửa cháy bùng lên. Trong đó cũng có điều nghịch lý. Lạ thật! Những vụ hỏa hoạn và cháy rừng đủ minh chứng sức mạnh của lửa, mà bắt đầu chỉ là một chút lửa – bởi một que diêm hoặc một tia lửa điện.

Lĩnh vực tâm linh cũng tương tự. Lửa mên leo lét thì dễ bị tắt ngúm khi gặp gian nan, nhưng lửa mên mạnh mẽ thì không gì cản nổi – kể cả từ thân, vì

thể chúng ta rất cần nỗ lực nhiều để có thể xác tín như Thánh Phaolô: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8: 39). Chính ngọn lửa cháy bùng đó đã tạo nên những thánh nhân, rõ nét là các thánh tử đạo, cụ thể là Thánh PT Lôrensô (tử đạo ngày 10-8-258).

Sự bình an và sự chia rẽ – đối mà không nghịch, đặc biệt là ý nói của Chúa Giêsu: “Từ nay, năm người trọng cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chồng lại hai, hai chồng lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chồng lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chồng lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng” (Lc 12: 52-53). Ôi chao, xem chừng rất nghịch lý, thế nhưng lại không phải vậy. Ngài chỉ nói sự thật, mà sự thật thì vĩnh hằng, như Ngài có lần mình định: “Sự thật sẽ giải thoát quý vị” (Ga 8: 32). Đem tội không che nổi đóm lửa, gian ác không thể đánh bại công lý. Cây kim sự thật sẽ có lúc lòi ra từ chiếc bao độc ác.

Chắc chắn bất cứ ai dám sống theo Cách Giêsu, đi trên Đường Giêsu, nói Lời Giêsu, làm theo Kiệu Giêsu,... đều bị coi là đại đột, ngu xuẩn, điên rồ, thậm chí còn bị ghen ghét hoặc bị bách hại. Cuộc sống đã và đang cho thấy rất rõ ràng. Có loại nghịch lý hóa thuận lý: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Lc 9: 50). Tương tự, nghịch cảnh vẫn có thể trở thành thuận cảnh để chúng ta gặp được chính Đức Kitô, Đấng đã chuyển bại thành thắng, dùng nhục hình Thập Giá để làm bàn đạp tới vinh quang. Đau khổ là một loại đòn bẩy hiệu quả.

*Lạy Thiên Chúa nhân lành, xin ban thêm đức tin cho chúng con (Lc 17: 5) và củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con (Mc 9: 24), xin khơi lửa yêu mến để chúng con đủ sức vượt qua mọi nghịch cảnh và đi xuyên qua đau khổ hằng ngày. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen*

St (DCHT)



## Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Đâu?

Lm. Jos  
Tạ  
Duy Tuyên

Nếu có ai hỏi tôi tình yêu bắt nguồn từ đâu?

Tôi xin trả lời tình yêu bắt đầu từ một trái tim biết sống vì người mình yêu! Trái tim đó biết cho đi mà không hề tính toán. Trái tim đó biết chạnh lòng thương những mảnh đời khổ đau mà họ gặp trong cuộc sống. Khi ta gặp được người có trái tim như vậy thì ta sẽ gặp được niềm vui của hạnh phúc.

Trái tim biết yêu thương còn là lực hấp dẫn kéo con người ta xích lại gần nhau, đến nỗi có thể hợp nhất nên một với người mình yêu. Thị Nữ với tình yêu thương của một người đàn bà đã kéo Chí Phèo từ vực sâu của tội lỗi trở lại làm người với khát vọng lương thiện cháy bỏng.

Ngày 15/1/2018, bé Hải An 7 tuổi nhập viện, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thân kinh thể sao – một thể bệnh hiểm gặp. Dù đã nỗ lực chữa trị, những khối u quái ác khiến em yếu đi từng ngày. Hải An qua đời vào ngày 22/2/2018.

Trong những giờ phút tinh tảo ngắn ngủi cuối cùng, em đã tâm sự với mẹ về việc hiến mô tạng của mình: “Con cũng muốn hiến tặng những bộ phận cơ thể của con cho các bạn đang cần đến nó”. Và rồi người mẹ trẻ đã âu yếm hôn lên

vàng trán con lần cuối, nhỏ giọng thì thầm với con: “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé”.

Tình yêu là vậy. Nó không so đo tính toán. Tình yêu đích thực là chỉ biết cho đi và cho đi mãi mãi như cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”.

Đây chính là ngôn ngữ tình yêu của Đức Giêsu. Chính Ngài đã để gió cuốn đi và mang lòng thương xót của Ngài đến với mọi ngõ ngách của cuộc đời. Ngài đã hiến dâng mạng sống cho con người được sống và sống dồi dào. Ngài sống không phải vì mình mà cho thế gian được ọn cứu độ. Ngài yêu thương thế gian đến nỗi còn muốn trao ban chính mình làm của ăn của uống cho nhân loại. Chính Ngài đã xác quyết rằng: “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”. Ai ăn và uống Mình và Máu Ngài không chỉ được sống hạnh phúc mà còn hơn thế nữa là được sống muôn đời. Ngài là bánh trường sinh. Dân Do Thái đã từng được ăn Mana từ trời nhưng rồi cũng chết. Còn ai ăn và uống Mình Máu thánh Ngài sẽ được sống muôn đời.

Tình yêu luôn phát sinh những điều kỳ diệu. Có tình yêu sẽ có sáng tạo. Tình yêu đã làm phát sinh biết bao nghĩa cử cao đẹp mà con người dành cho nhau. Từ lời nói đến hành động luôn biết làm đẹp lòng nhau. Người ta chất chiu từng lời nói, từng việc làm để cho người mình yêu được vui lòng. Tình yêu là

một quà tặng vô giá mà chúng ta dành cho nhau. Không có tình yêu sẽ không có tặng ban.

Thế giới hôm nay rất cần tình yêu để con người được sống trong an vui và hạnh phúc. Sự sống còn của nhân loại hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng yêu thương của chính con người. Hàng ngày trên thế giới có hàng triệu người đã chết bởi sự thiếu tình yêu của đồng loại. Bởi thù hận người ta giết nhau bằng súng đạn, gươm giáo. Bởi thiếu trách nhiệm người ta giết nhau bằng sự bỏ rơi và dừng dưng.

Thế giới không có tình yêu sẽ hoang tàn đổ nát tựa như con lữ sau khi tàn phá môi trường chỉ để lại sự dơ bẩn và chết chóc. Đó chính là thảm cảnh mà chúng ta đang phải đối diện. Bởi thiếu vắng tình yêu đã đẩy sự dữ ngày một gia tăng. Sự dữ ẩn chứa khắp nơi. Sự dữ luôn đe dọa hủy diệt địa cầu bất cứ giờ nào. Thế giới hôm nay đã chết vì thiếu vắng tình yêu.

Mỗi lần chúng ta rước Chúa là được đón nhận chính sự sống và tình yêu của Chúa. Ước gì tình yêu Chúa tuôn chảy trong con tim của chúng ta để chúng ta dám hiến dâng chính mình vì sự sống của tha nhân. Ước gì mỗi người biết hy sinh cho nhau, và biết kiên tạo hạnh phúc cho nhau, chắc chắn cuộc sống này sẽ đẹp hơn. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu trở thành quà tặng mang lại cho anh em niềm vui và hạnh phúc.

Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm rằng “chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (St. Phanxicô)/.



## TÂM TRẠNG CÔ ĐƠN VÀ CÁC HỆ QUẢ

**Tâm trạng cô đơn có thể và thường thường thúc đẩy chúng ta có những quyết định thiếu chính chắn và vô trách nhiệm.**

Cô đơn là một trong những tiềm lực mạnh mẽ nhất trong chúng ta. Thực tế này rất quan trọng vì thế phải nhận ra nó, nếu không làm được, cô đơn sẽ dễ dàng thành một bạo chúa của vô thức, điều khiển cuộc sống chúng ta. Điều này có thể trở nên rất xấu, đặc biệt nếu nó đẩy chúng ta vào những quyết định hấp tấp, thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm. Một số ví dụ có thể giúp chúng ta làm sáng tỏ điều này.

Ví dụ như, thiếu chính chắn và vô trách nhiệm, nhiều người vội vàng kết hôn vì sợ cô đơn. Trong tiềm thức, họ tin rằng việc kết hôn sẽ làm cho hết cô đơn. Thường thì những cuộc hôn nhân như vậy mang lại bất hạnh và chỉ làm tăng thêm cô đơn mà thôi.

Khá đau đớn, đôi khi điều này cũng đúng với trường hợp các linh mục, nữ tu khi họ rời bỏ chức thánh và đời tu của mình. Cũng có khi quyết định từ bỏ là một điều khôn ngoan, mang lại tốt đẹp cho tất cả về lâu về dài. Trong các trường hợp khác, một quyết định như vậy lại gắn chặt với tâm trạng cô đơn và ý tưởng huyền hoặc xem hôn nhân là giải pháp cuối cùng để khỏi cô đơn. Thông thường, trong những trường hợp như vậy, quyết định từ bỏ không được khôn ngoan.

Cũng vậy, không hiếm trường hợp, cô đơn làm cho người ta đi tìm những chụng đựng tình dục phi nhân. Chúng xuất hiện theo nhiều cách khác nhau. Một ví dụ rất đơn giản là việc chọn lựa quan hệ bừa bãi, xem chuyện này là chuyện ít tệ hại hơn chuyện cô đơn. Một minh họa sẽ giúp làm rõ điều tôi muốn nói.

Một vài năm trước, khi đang làm bài tốt nghiệp, tôi làm tuyên úy ở một nơi lưu trú cho thanh niên. Gặp các thanh niên trú ở đây cũng như tham dự một hội thảo về tâm trạng cô đơn vậy. Trong số họ có một cô gái mười sáu tuổi mà tôi sẽ gọi tên là “Becky.”

Becky là một cô gái trẻ có nhiều vấn đề. Gần hai năm nay, cô nghiện tất

cả mọi thứ từ LSD đến thuốc an thần. Sau đó, cô dùng loại nặng hơn. Vấn đề cơ bản là cô đơn. Cô cảm thấy mình không có bạn, và cô chua cay than phiền không ai hiểu hay quan tâm đến cô. Cô không tìm ra tình thân ở nhà, ở trường, hay trong nhóm bạn cùng kiêu với cô. Cô thấy cô đơn và cô lập. Thuốc chỉ là nỗ lực lấp đầy khoảng trống trong đời cô. Việc quan hệ tình dục bừa bãi cũng cùng mục đích đó. Cô tóm gọn vấn đề của cô trong phạm vi này: “Điều tôi cần là một ai đó ôm lấy tôi, đưa tay ôm trọn tôi, nói với tôi rằng tôi quan trọng, tôi được yêu. Tôi thèm khát điều đó, nhưng chẳng bao giờ tôi có được. Đó là lý do, nhiều lúc tôi đi với những gã mà tôi biết sẽ có lợi cho tôi. Kiểu quan hệ không có tình yêu. Về sau tôi ghét chính tôi, nhưng dù sao đi nữa, vẫn hơn là ngồi ở nhà.”

Becky nhìn nhận việc quan hệ bừa bãi của mình là điều đỡ tệ hại hơn. Không phải tất cả chúng ta đều là “Becky”, và không phải tất cả chúng ta đều đối diện với những vấn đề như cô. Tuy nhiên, tất cả chúng ta phải có một chọn lựa tương tự, có lẽ còn phức tạp hơn. Đó là:

Tình dục không chỉ là xu hướng bản năng mạnh mẽ trong chúng ta, mà về căn bản, còn là phương tiện mạnh mẽ để mở ra với người khác. Nó nói về sự trọn vẹn, về một gặp gỡ trọn vẹn. Vì vậy, nó cũng là cảm dỗ lớn nhất khi chúng ta tìm cách vượt qua nỗi cô đơn. Khi chúng ta hụt hẫng hơn với những giới hạn và bất tương xứng của lời nói và những phương tiện thông cảm khác, nhận ra tâm kính tối tăm sẽ không thể bị xuyên phá dễ dàng, thì lúc đó cảm dỗ của chụng đựng xác thịt hầu như tự động đến. Chắc rằng dạng thức kết hợp này sẽ cuốn bay rào cản cuối cùng ngăn cách chúng ta với người khác. Chắc rằng nó sẽ đẩy nỗi cô đơn đi xa.

Mặc dù, quá thường xuyên, kết quả của nó không dẫn dắt chúng ta ra khỏi khu rừng cô đơn, mà đúng hơn là đi sâu vào trong đó. Vấn đề về thân mật và tình yêu, về việc cuốn trôi đi bí ẩn của cô đơn, không dễ dàng giải quyết bằng việc lên giường. Tình yêu và thân mật có ý nghĩa sẽ giúp chúng ta vui bớt cô đơn, là một dạng thức phức tạp, khó thực hiện, và hiếm khi đạt được. Lịch sử của những cuộc hôn nhân tan vỡ, những quan hệ lừa lọc, ích kỷ, hụt hẫng, chua cay, gay gắt, ghen ty kết thúc trong sự trống vắng là những chứng thực cho điều này.

Sự chụng đựng xác thịt không thể tự động hoặc dễ dàng dẫn đưa chúng ta đến lòng vị tha hay tình mật thiết chân thực. Chúng ta bất toàn, là con người với những níu kéo, chúng ta sống trong

ngịch lý. Tôi tin rằng, với Kinh thánh và với Chúa Giêsu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ vượt thắng cô đơn này và cùng nhau chia sẻ trong niềm say mê trọn vẹn, điều bao hàm trọn vẹn con người của chúng ta, trọn vẹn tinh thần, tâm lý, thể lý và tình dục. Rồi, và chỉ từ đó, chúng ta sẽ không còn sống như kiểu “qua tấm kính u ám”, và rồi tâm trạng cô đơn của chúng ta sẽ được vượt thắng cách trọn vẹn. Đó là điều, và là phần lớn, ý nghĩa của Nước Thiên Chúa và Minh Thánh Chúa Kitô. Tuy nhiên, khi chúng ta chờ đợi và làm việc để đạt đến Vương quốc tối hậu đó, chúng ta phải vật lộn với cảm dỗ của việc chạm đến và được chạm đến, của áp lực tính dục, một điều thường làm cho chúng ta thấy đây là giải pháp tối hậu. Và nếu tâm trạng cô đơn quá mãnh liệt và cấp bách, làm chúng ta mất kiên nhẫn, phải cậy nhờ đến chụng đựng xác thịt vô trách nhiệm và thiếu chính chắn để có được sự gắn gũi bằng bất cứ giá nào, thì kết quả sẽ là điều ngược lại, là thoái hóa. Chụng đựng xác thịt sẽ không tạo được tình mật thiết đích thực hoặc giúp chúng ta giải quyết được cô đơn. Đúng hơn nó hạ thấp nhân phẩm của chúng ta, làm cho lòng tự trọng của chúng ta, lòng tôn trọng chúng ta đối với người khác bị yếu, dẫn chúng ta đi vào tâm tối của cô đơn.

*Trích sách Quả tim thao thức, The restless heart, Ronald Rolheiser/J.B. Thái Hòa dịch*



## TÔI ĐÃ ĐƯỢC LOAN BÁO TIN MỪNG

Tôi sinh ra trong một gia đình đông con không Công Giáo. Hơn 30 năm trước, mỗi buổi chiều, tôi thường vừa nhảy lò cò vừa hát: “Đức Chúa Cha mua 3 múi mít, Đức Chúa Mẹ chê ít không ăn...”

Lớn lên chút nữa, tôi tò mò theo đám bạn học Công Giáo vào nhà thờ hôn chân Chúa. Hôn vào lỗ đinh, tôi sợ rợn người, nhưng trong lòng trộm hỏi: sao người ta yêu Chúa thế! Sao Chúa Giêsu tội nghiệp lại để cho người ta đánh tả tôi!... →



Nhà tôi gần xóm núi, mùa đông sương phủ trắng con đường dốc. Thế mà từ 5 giờ sáng, tôi đã thấy các cụ già lom khom đi nhà thờ. Không sót buổi nào! Dầu có mưa phùn hay gió thổi lạnh buốt. Quá nề phục! Tôi bắt đầu suy tư... Hẳn phải có một sức hút tâm linh rất mạnh mẽ nơi cái nhà thờ ấy...

Quê tôi rất nghèo. Những năm 80 đói xác xơ! Nhà tranh vách lá xiêu vẹo. Một gia đình Công giáo vừa mới chuyển về mua lại căn nhà rách nát cạnh nhà tôi. Nhưng điều lạ lùng là chỉ một tuần lễ sau, có một nhóm thanh thiếu niên độ mười mấy hai chục người kéo đến, kê vác cột, người kéo tranh..., chỉ trong một ngày là ngôi nhà đã được sửa chữa tuom tăt! Hối ra tôi mới biết cha nhà thờ cho người đến giúp. À thì ra thế! Hèn gì xóm đạo phía khu B nhà nào cũng vững chãi khang trang, đâu có nhếch nhác như xóm kinh tế mới của tôi! Hay thật! Tôi ngưỡng mộ thêm muốn...

Nhưng chạnh lòng nhất là vào những dịp lễ, tết, Trung Thu hay vào cuối năm học, thiếu nhi nhà thờ luôn được tặng quà thêm, nhìn bọn nó xúng xính quà cáp trên tay, gương mặt rạng rỡ, đôi lúc còn được tô chức cho vui chơi, bọn trẻ không Công giáo chúng tôi đưa nào cũng thêm thương và buồn thiu buồn thiu... Có đạo sướng quá, vui quá, và được thương nhiều quá!

Năm nào cũng vậy, gần đến Giáng sinh thì trời càng trở lạnh. Người ta kháo nhau: Đêm Noel lạnh lắm! Lạnh nhất đấy! Mà đúng là đêm Noel trời lạnh thật! Có cái gì đó nhiệm màu, thánh thiêng được thấp lên trong lòng tôi...

Tôi lên mười sáu. Một anh thanh niên hay ghé nhà tôi chơi. Anh thao thao nói cho tôi nghe về Chúa. Tôi ngưỡng mộ sự hiểu biết của anh lắm! (Sau này tôi mới biết là lúc ấy anh đang học giáo lý dự tòng, hôm trước nghe cha dạy gì thì hôm sau đem truyền đạt lại cho tôi thôi!) Có lần tôi nài ni anh hôm nào rảnh thì dắt tôi đi nhà thờ với, anh trả lời tôi rằng: “Ừ, để khi nào tiện anh dắt đi. Cha nói nếu như được ơn Chúa gọi mời thì trước sau gì cũng theo Chúa thôi!”... Từ ngày ấy, tôi ước mơ “được Chúa gọi mời”... Thời gian trôi qua... anh đi đâu mà chẳng hề giã biệt tôi. Lời hứa bỏ lơ lửng đó. Tôi vui đầu vào sách vở. Hai năm sau tôi lên thành phố vào đại học. Tắt bật với cuộc sống, mơ ước của tôi cũng dần lãng quên... Bất ngờ tôi gặp lại anh ấy! Rất tình cờ nhưng tôi xác tín rằng đó là định mệnh Chúa dành cho tôi. Anh dắt tôi đi nhà thờ thật! Ước mơ ngày ấy lại trở dậy trong tôi. Tôi còn nhớ như in lần đầu anh dắt tôi đến nhà thờ Chúa Hiền Linh ở Phú Lâm, tôi đã rụt rè cầu nguyện chỉ có một câu: “Chúa

oi! Con chẳng biết gì về Ngài, nếu quả thật Ngài là Đấng quyền năng thì xin cho con biết Ngài và yêu Ngài với...”!

Rồi cứ thế, anh ấy đeo tôi trên xe đạp chiều chiều đi lễ... Rất nghèo nhưng rất vui... Anh đưa tôi đi học giáo lý dự tòng rồi sau đó cùng nhau học giáo lý hôn nhân. Tôi rửa tội tại nhà thờ Tân Thái Sơn. Cha mẹ tôi tôn trọng quyết định của tôi. Ngày rửa tội, tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi ra! Tôi đã mong đợi ngày ấy lâu biết bao nhiêu – cái ngày mà tôi được đón nhận Minh Thánh Chúa! Tôi cảm nhận một niềm thương chan chứa trong tâm hồn... Chúa thương tôi nhiều quá! Lúc ấy và cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghe một bài thánh ca xúc động vang lên, lòng tôi lại thổn thức... Chúa ơi! “Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của ngài...”

Tốt nghiệp đại học, chúng tôi cưới nhau. Tôi mang trong mình một tham vọng lớn lắm! Tôi sẽ dùng hết tài ăn nói khéo léo của mình để thuyết phục cha mẹ và anh em nhập đạo! Hết lần này đến lần khác, tôi cố gắng kiên trì. Cuối cùng thì tôi đón nhận được một ánh mắt nghiêm nghị của Ba tôi: “Từ nay con đừng bao giờ đem chuyện tôn giáo ra nói với Ba nữa, Ba không muốn nghe đâu!” Anh em tôi thì chế nhạo “mở miệng ra là nghe sắc mù Chúa!”

Tôi buồn. Lòng nghe tái tê... Tôi thương cha mẹ anh em nhiều lắm! Tôi tin mình tìm thấy Chúa là tìm thấy bến bờ yêu thương. Dầu trọng khó nghèo, chúng tôi vẫn có một niềm bình an sâu lắng. Bởi chúng tôi tin vào sự quan phòng của Chúa. Lời Ngài đã dạy chúng tôi sống nhường nhịn, tha thứ, yêu thương. Nhìn mẹ cha anh em sống tăt bật trong cơm áo gạo tiền và bao nỗi lo toan cho xác thịt, không có một phút lo liệu cho phần hồn, tôi ái ngại cho đời sau! Thương quá! Nhưng không biết làm sao!..

Chúa đã dạy tôi qua miệng lưỡi một ai đó: đừng nói gì, hãy cầu nguyện đi! Không có gì là Chúa không làm được! Thế là từ đó tôi cầu nguyện. Lúc sốt ruột, lúc i ôi, lúc than thở... Cha ơi! Sao lại để con đến với Cha quá muộn màng! Và sao Cha ôm con vào lòng mà còn để mẹ chạ anh em con tằm tôi!... Năm năm, rồi sáu năm trôi qua, vẫn không có gì thay đổi. Lòng tôi vẫn da diết nặng trĩu. Có một lần tôi chợt nhận ra, nếu Chúa không để tôi đợi chờ mong mỏi, chắc lòng tôi chẳng có nỗi khát khao! Biết đâu nếu gia đình tôi đạo gốc, tội chẳng còn có nỗi niềm để thưa gởi, gán bó với Chúa nữa thì sao? Thật đáng sợ nếu một ngày nào đó lòng tôi lạnh nhạt, không có gì để nói với Cha, không còn riu rít “Cha ơi! Con đây, con dâng ngày của con trong tay Cha!” Nhận ra điều



này, tôi cảm tạ Cha...

Rồi đến năm thứ bảy. Một lần về thăm quê, ba gọi tôi lại bảo: “Ba muốn theo đạo, con đi gặp cha nhà thờ đi!” Tôi nghe lòng bùng trong tai, không tin được. Cảm tạ Chúa!..

Thế là ba, mẹ và bà nội tôi được rửa tội (Ông tôi đã mất). Bảy anh chị em của tôi không theo đạo nhưng cũng đến nhà thờ dự lễ. Tôi lại khóc thút thít trong nhà thờ.

Một năm sau, em trai kế và chị gái kế của tôi cùng con cái cũng lần lượt được rửa tội tại nhà thờ Tân Thái Sơn luôn. (Đây là hai người trước đây hay chê giễu tội nhất!..)

Còn đến 5 gia đình anh chị em của con nữa Cha ơi! Con xin đặt trong trái tim nhân hậu vô biên của Cha!

Con đường tôi đến với Chúa như thế đó! Có bước chân lom khom của cụ già. Có sự hăng hái vô tư của anh chị thanh niên. Có sự tận tụy của vị chủ chăn và sự chăm lo của ban hành giáo. Có tình yêu nâng đỡ của chồng tôi.

Và trên tất cả, là Cha yêu thương trên trời, là Giêsu chết treo trên Thập Giá, là Chúa Thánh Thần luôn ở giữa đời tôi.

Tôi tin Chúa ban tặng mỗi người một con đường riêng. Con đường ấy mỗi ngày thêm một điều mới lạ, thêm một cạm cò, nhánh hoa từ lòng men của nhau. Tôi cảm tạ tất cả những người đã đi trên con đường cuộc đời tôi - tuy không dành cho tôi, nhưng đã để lại ấn tượng trong lòng tôi rất đẹp. Những điều rất đời thường, tưởng chừng như sẽ rơi hút vào không gian. Nhưng không, trong ơn Thiêng, nó sẽ được trau chuốt và đọng lại, rồi một ngày, đúng thời đúng lúc sẽ nở hoa...

**Mẫu Bút Chi**

(Viết lại chuyện của Nguyễn Mẫn)

